

Er is hoop

Op 13 maart jl werd er een filmpje op twitter geplaatst (<https://twitter.com/surphughes>) dat inmiddels 14,7 miljoen keer is bekeken. Chinese medici uit Wuhan die met stralende gezichten hun mondkapjes mochten afdoen bij het sluiten van het laatste noodhospitaal in Wuhan. Mondkapjes als teken van hoop: bevrijdend ademen - ruimte in hart en hoofd - eindelijk een nieuw perspectief uit de ellende! Op 13 maart begon hier pas goed door te dringen wat er eigenlijk aan de hand is.

De witte vlag hangt op deze paasdag uit bij ons. Midden in de crisis laat die vlag zien wat er eigenlijk aan de hand is. Dat er een dag zal komen waarop alle ziekenhuizen zullen zijn gesloten alle mondkapjes verdwenen en dat mensen bevrijdend zullen kunnen ademen: eindelijk een nieuw perspectief uit de ellende. De witte vlag vandaag als teken van hoop - ruimte in hart en hoofd – DE HEER is waarlijk opgestaan!

